



**Protestantse Gemeente
Maas-Heuvelland**



Nieuwsbrief 1 april 2026

PASEN! NIEUWE HOOP

Project van de kindernevendienst veertigdagentijd en Pasen

In de afgelopen week gingen we samen de weg van de hoop. We hoorden hoopvolle verhalen uit de Bijbel. Maar het leven is niet altijd hoopvol en positief. Er gebeuren dingen waar je verdrietig en bang van kunt worden. Waar kun je dan je hoop vandaan halen?

Maria ontdekt dat het graf leeg is. Ze haalt Petrus en een andere leerling. Jezus is opgestaan!

Pasen maakt alles anders. Diep verdriet wordt grote vreugde!!



Deze zondag gaan we met de kinderen naar de torenkamer, daar wordt het verhaal van Pasen verteld. Daarna gaan de kinderen hun eigen cadeautasje versieren, waarna er een leuke attentie in komt. Alle kinderen van harte welkom!

Tot zondag!

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Marianne Vermeiden.

De Passion bevrijdt Jezus uit de liturgische cultus

De Passion beleeft dit jaar zijn vijftiende editie. Een wonderlijke prestatie in een ontkerkelijkt land. De kijkcijfers dragen het programma de tijd door: het evangelie is op straat komen te liggen en mensen willen dat zien. Een zelfde beweging heeft de kerk in de Middeleeuwen gekend, toen het lijdensverhaal van Christus door toneel werd vertolkt.

Op Paasmorgen werd er een wedren afgelegd wie van de leerlingen van Jezus het eerste bij het graf was. Dat spel werd te frivol en de geestelijkheid wees het theater de kerk uit: het moderne theater werd geboren.

Na vijftien jaar Passion hebben we wellicht met een nieuwe geboorte te maken. En ik denk dat de kerken kritisch onder ogen moeten gaan zien of zij zelf het Verhaal de kerk uitdrijven. En het is de vraag of dat erg is.

Misschien zijn het kerkplein, het theater of Lowlands (om maar een festival te noemen) plekken waar het evangelie beter tot zijn recht komt dan in de kerk. Onze tijd vraagt om andere manieren van communicatie.

[Lees hier de volledige blog.](#)

Ds. Ferdinand Borger

Vieringen in de Goede Week

[De flyer om uit te printen vindt u hier](#)

Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar deze week. Een week waarin de emoties van verdriet en blijdschap met elkaar een strijd aangaan. En dat ook nog in een wereld in verwarring en oorlog. Het is goed om samen te komen in deze tijd. Dat merkten we afgelopen weken bij de vespers op dinsdagavond en het Paasfeest voor ouderen in het Trefpunt bij de dienst van collega Gerard Nieuwburg. En afgelopen zondag namen we al een klein voorschot op Pasen met versierde Palmpaasstokken en een gemeente die in een kring om de kinderen ging staan om hen toe te zingen.

Vanaf morgen zijn er de vieringen, die ik dit jaar in het Heuvelland voor mijn rekening mag nemen, in Maastricht zal collega Jos Aarnoudse de diensten leiden en in Eijsden Klaas Spoelstra. Vanavond is de studenten Paasviering in de St Jan.

Ds. Ferdinand Borger

Eijsden

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Op Witte Donderdag delen we brood en wijn in de kring, na de lezingen over het begin van de Uittocht en over het laatste Avondmaal.

We staan stil bij dat ontroerende gebaar van de voetwassing, dat zo duidelijk de houding toont die onze wereld nodig heeft.

De dienst wordt mede gedragen door de meditatieve muziek onder andere uit Taizé.

De muziek ondersteunt nog eens extra de emotie van het evangelieverhaal

Aan het einde van de dienst wordt de Paaskaars gedooft en verlaten we in stilte de kerk.

Ds. Klaas Spoelstra

Voorganger:	Ds. Klaas Spoelstra	Donderdag 2 april om 20.00uur
Muziek:	Wilma Flier	Protestantse kerk
Ambtsdrager:	Zeger Vroon	Wilhelminastraat 1 Eijsden

Paasmorgen

Op Paasmorgen wordt de Paaskaars opnieuw aangestoken als teken van het leven dat de dood overwon.

“Jezus is Heer.” Naast het Paasevangelie uit Johannes lezen we ook uit Klaagliederen, als tegenstem bij Pasen.

Want Pasen is niet alleen het vieren van de Opstanding, maar ook het uithouden in een gebroken wereld.

Het geloof kent dat uithouden en breekt daar ook doorheen.

Ds. Klaas Spoelstra

Voorganger:	Ds. Klaas Spoelstra	Zondag 5 april om 10.00 uur
Muziek:	Klaas Remerie	Protestantse kerk
Ambtsdrager:	Dick Rootert	Wilhelminastraat 1 Eijsden

Heuvelland

Witte Donderdag vieren we het Avondmaal, vrijdag luisteren we naar de lezingen uit Johannes 18 en 19 in de Hervormde Kerk in Vaals, die we omsluiten met stilte, licht en gezang. Zondagmorgen starten we in Gulpen om 10.00u de dienst vanaf de begraafplaats naast 't Gulper Hoes. Nadat we het Paasevangelie hebben gehoord, trekken we met begeleiding van accordeon in een stoet naar de kerk waar we direct maar de zoon van Iris en Shalton ten doop mogen houden. Van dood naar leven, van stilstand naar beweging dwars door de dood heen: mooier kan het niet worden.

Ds. Ferdinand Borger

Witte Donderdag Valkenburg

Voorganger:	Ds. Ferdinand Borger	Donderdag 2 april om 19.30uur Kloosterkerk Oosterweg 1 Valkenburg Via Kerkomroep
Muziek:	Wil Meurders	
Gemeentelid van dienst:	Lies Oost	

Goede Vrijdag Vaals

Voorganger:	Ds. Ferdinand Borger	Vrijdag 3 april om 19.30uur Hervormde kerk Kerkstraat 47 Vaals Via Kerkomroep
Organist:	Christine Moraal	
Klankschalen:	Corry van Goinga	
Gemeentelid van dienst:	Dick Knol	

Paasmorgen Gulpen

Voorganger:	Ds. Ferdinand Borger	Zondag 5 april om 10.00uur 't Gulper Hoes Rosstraat 5 Gulpen Via You Tube
Organist:	Christine Moraal	
Gemeentelid van dienst:	Paul Moraal (& trekzak)	
Kindernevendienst:	Sebastian Meek	

Maastricht

Woensdag 1 april 19.00uur St Jan Maastricht

Paasviering in Engels en Nederlands, georganiseerd door THUIS, the InnBetween en de PMGH met een grote rol voor studenten.

Join us for a time of music, reflection and creativity as we explore the themes of grief, hope and resurrection together.

Kom gezellig langs voor een moment van muziek, bezinning en creativiteit, terwijl we samen de thema's rouw, hoop en verrijzenis verkennen.

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal

Voorganger:	Jos Aarnoudse	Donderdag 2 april om 19.30uur Sint Jan Vrijthof 24 Maastricht Via Kerkomroep
Organist:	Klaas Remerie	
Zang:	Helma Bannink	
Gemeentelid van dienst:	Henk van Gelderen	
Lector:	Menso Fermin	

Goede Vrijdag

Voorgangers:	Elly de Haan-Verduyn	Vrijdag 3 april om 15.00uur Kapel St Servaas Keizer Karelplein 3 Maastricht
Organist:	Emilie Hilbers Klaas Remerie	

Stille Zaterdag, Heilig Avondmaal

Voorganger:	Ds. Jos Aarnoudse	Zaterdag 4 april om 10.00uur Sint Jan Vrijthof 24 Maastricht Via Kerkomroep
Organist:	Klaas Remerie	
Zang	Helma Bannink	
Ouderling van dienst:	Lianne Schuurin	
Lector:	Pieter Caljé	

Paasmorgen

In deze viering wil een projectkoor de gemeentezang ondersteunen. Het repertoire is grotendeels overbekend en wil daardoor nog wel eens uit enthousiasme vooral luid klinken en 'zoals we het al eeuwen zingen'. Ik nodig u uit om samen met het koor te zingen vanuit de teksten met aandacht voor de muzikaliteit.

Helma Bannink, dirigent/cantor

Voorganger:	Ds. Jos Aarnoudse	Zondag 5 april om 10.00 uur Sint Jan Vrijthof 24 Maastricht Via Kerkomroep
Organist:	Wilko Jordens	
Zang:	Projectkoor	
Fluitist:	Marieke Knepper	
Gemeentelid van dienst:	Elly de Haan-Verduyn	
Lector:	Emilie Hilbers	
Kindernevendienst:	Marianne Vermeiden Veerle Rietveld Lisanne Waelauruw	

Uit de diaconie

Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede!

De diaconale collecte voor Witte Donderdag, Stille Zaterdag en Paasmorgen is bestemd voor de Voedselbank.

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om voedselbankklanten van voldoende eten te voorzien, werken voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij ervoor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met de inzet van 12.000 vrijwilligers deelt de voedselbank wekelijks 38.000 voedselpakketten uit vanuit 172 lokale voedselbanken.



VOEDSELBANKEN.NL

Oog voor voedsel · Hart voor mensen

Vrijwilligers én donateurs helpen om de voedselverspilling tegen te gaan. Om dat te kunnen doen zijn ook huisvesting, energie, transport, koel- en vriesopslag, verzekeringen etc. nodig. Dat kost geld. De collecte wordt dus van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,
Marije Bijleveld



NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht
NL79 RABO 0152 12 93 59.

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie.

Collecte voor het werk in de gemeente



De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel van uw gift.

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten

Tentoonstelling Protestantse Kerk Eijsden, Wilhelminastraat 1 Eijsden



In ons kerkje is vanaf deze week de expositie "kleine kruisweg" te zien, met sculpturen van kunstenaar Flop Vinken (www.flopvinken.nl).

Op een eigentijdse manier en met restmateriaal geeft hij vorm aan wat het lijdensverhaal bij hem oproept.

U bent van harte uitgenodigd om deze sculpturen te komen bekijken rondom één van onze diensten of op een ander moment.

Ds. Klaas Spoelstra

Paaswandeling: Vrijdag 3 april 12.00uur

Informatie: Ferdinand Borger **E:** predikant@maasheuvelland.nl

Gesprekskring 't Trefpunt St. Jan Vrijdag 10 april 't Trefpunt Maastricht

Elke tweede vrijdag van de maand opent 't Trefpunt St. Jan de deuren voor wie het leuk vindt om elkaar in gesprek te ontmoeten. De onderwerpen variëren, maar hebben altijd te maken met wat vanuit het dagelijks leven en de eigen geloofsbeleving naar boven komt. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te raken.

Informatie: Jenny Pot **E:** jennypot@xs4all.nl 06- 8647494

Connect 'Als je het even niet meer ziet' Zaterdag 11 april 20.00uur 't Gulper Hoes Gulpen

[Uit het persbericht:](#) Op deze avonden nodigen we als Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland mensen uit die ons inzicht geven hoe te leven en zo mogelijk: hoe het leven samen te vieren. We zullen Jurjen van Houwelingen als spreker en kunstenaar ontvangen. Het publiek kan vervolgens met hem in gesprek.

Informatie: Rianne Delamboy-de Winde **E:** riannedelamboy.dewinde@hotmail.com

Inloop de Herberg Dinsdag 14 april 12.00uur Penatenhof 101 Daalhof

De RK Federatie in Maastricht-West is sinds een half jaar gestart met inloop De Herberg. Iedereen is van harte welkom om bij het genot van een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten.

Als er interesse is kunnen we een spel(letje) spelen of om gewoon met elkaar van gedachten te wisselen over diverse onderwerpen.
Rond 12.00u lunchen we samen en na de middag wordt een thema besproken waarvoor soms iemand een presentatie geeft.
Alle ideeën zijn welkom!
Voel je vrij om binnen te wandelen.

Vandaag een lezing over dementie: waar ligt de grens tussen **'Ik ben het even kwijt en dementie'**! In deze lezing leggen we uit wat dementie is, hoe je het herkent en wat normaal geheugenverlies bij ouder worden is.

Kloosterkoffie Vrijdag 17 april 14.00uur Kloosterkerk Valkenburg € 2,-
Op elke derde vrijdag van de maand vindt 'Kloosterkoffie' plaats. Gezellige bijeenkomsten waarin ontmoeting en gesprek centraal staan. Elke bijeenkomst wordt er een onderwerp geïntroduceerd als inleiding tot het gesprek. Het zijn onderwerpen die raken aan levens- of zingevingsvragen, en aan de vreugde en zorgen van het dagelijks leven. Geen lange inleiding, maar gewoon fijn met elkaar in gesprek. "We merken dat mensen er behoefte aan hebben om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan over een onderwerp dat hen bezighoudt, vandaar dit initiatief," aldus een van de organisatoren.

De gespreksmiddagen vinden plaats in de Kloosterkerk, Oosterweg 1 te Valkenburg, van 14.00 tot 16.00 uur. De eigen bijdrage is € 2,-. U krijgt daarvoor in een prettig verwarmde ruimte een kop thee of koffie, en later op de middag een glaasje fris of wijn met wat lekkers. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor ieder die het fijn vindt om in gesprek anderen te ontmoeten. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden, loopt u gerust binnen. De Kloosterkerk is goed toegankelijk, zonder drempels en met een lift en mindervalidentoilet. De Kloosterkoffie is een initiatief van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en staat open voor iedereen.

Informatie: Anny Korswagen, tel: 06-51345863 of Ineke Klos, tel: 06-53842637

Vanuit de kern Maastricht

Terugblik op PALMZONDAG

Het was een mooie Palmzondag in Maastricht. Zaterdagmiddag hebben 22 enthousiaste kinderen in de St. Jan Palmzondagstokken gemaakt en een lied geleerd.
Aan het eind hebben we de stokken naar de St. Servaas gebracht voor de Palmzegening 's zondags. Terwijl we over het Vrijthof liepen zongen de kinderen spontaan het lied.

Zondag was het droog en de zon scheen en was de Palmzegening in de Pandhof. De bisschop heeft de Palmstokken en palmtakjes gezegend, ds. Ferdinand Borger heeft het Evangelie van Palmzondag gelezen en de kinderen hebben hun lied gezongen. Daarna zijn we in processie weer over het Vrijthof getrokken en hebben de kinderen weer enthousiast het lied gezongen. Daarna ging ieder naar de eigen kerk om de dienst voort te zetten. Weer een mooie Palmzondag dit jaar. [Bekijk alle foto's hier](#).



QR CODE

Voor de **collecte voor onze gemeente** naar:
NL 37 RABO 0373 7247 72 t.n.v.
Protestantse Gemeente Maas -
Heuvelland o.v.v. collecte kerk +
datum. Of scan:



De QR code voor de collecte voor onze gemeente in de liturgieboekjes voor het Triduüm en Paasmorgen in Maastricht kloppen niet.

Dit komt door een grote omslag bij de bank. Er is inmiddels een nieuwe code, maar de boekjes waren al naar de drukker met nog de oude code. Er ligt in deze diensten een QR code op de tafel waar de liturgieboekjes liggen.

In de liturgieboekjes die met de nieuwsbrief meegestuurd zijn, is de code wel goed. En hierbij ook de goede code.



Betekenis paaskaars 2026 in de St. Jan

De kruisboom wordt vredesboom (PAX is vrede in het Latijn). Deze mooie en nieuwe versiering legt het verlangen van onze tijd bloot. Het verlangen naar vrede in deze vermoeiende en op vele plaatsen wrede tijd wordt gesymboliseerd door de witte duif, de vredesduif, in de kruin van de boom.

Bij de diensten in het Trefpunt staat een kleinere uitgave van deze kaars.

Elly de Haan-Verduyn

Agenda

Woensdag 1 april t/m Zondag 5 april

- **Diverse vieringen rondom het Triduüm en Pasen:** [lees het hier](#)

Dinsdag 7 april

- **Ontmoetingsochtend in 't Trefpunt**, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 informatie Jetty Vels (jetty.vels @ ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).
- **Soepcafé Valkenburg:** 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg

Donderdag 9 april

- **Hoeskamer va Gullepe** van 14.00-16.30 uur, 't Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen
- **Huiskamer van Valkenburg** van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. Contactpersoon Lies Oost (liesgretha @ live.nl - 043-3647242).

Vrijdag 10 april

- **Gesprekskring 't Trefpunt** 14.00uur 't Trefpunt Maastricht

Save The Date

Zaterdag 11 april

- **Connect** 20.00uur 't Gulper Hoes Gulpen

Vrijdag 17 april

- **Kloosterkoffie** 14.00uur Kloosterkerk Valkenburg

Volg ons:

 Linked In  Facebook  Instagram

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief

Deze kunt u sturen naar de redactie: nieuwsbrief@maasheuvelland.nl

**Vrolijk
Pasen !**
